

R.S.V.P. JAÏR

Jair Ferwerda bezoekt een feest.

Wat? Culinaire reisje naar 'la douce France' om de nouveau Beaujolais te proeven.
Nog iets geproefd? Iedere avond licht beschonken het bed in en 6 kilo zwaarder weer richting huis.



< Iedere week volgen wij met veel leedvermaak het tv-programma *Ik vertrek*. Daarin proberen landgenoten hun buitenlandse droom te verwezenlijken, maar eindigen vaak huilend in een treurig bouwval en met een lege bankrekening. Hoe het anders kan, bewijzen **Willemine en Hans Meijboom**. Het echtpaar runt al jaren het succesvolle hotel Les Maritonnés en heeft, door schade en schande wijs geworden, nog wel een paar tips voor al die arme ploeters: „Leer de taal, probeer de cultuur te begrijpen, en laat alsjeblieft je kleine kinderen thuis. Je moet de volle aandacht voor je bedrijf kunnen hebben.” Voor de snelle beslissers: de Meijboompjes gaan binnenkort met pensioen, dus hun toko staat nu te koop.

> In de wijnkelders van het Domaine Robert Perroud liepen wij de lieflijke **Cyrielle Jacquet** tegen het lijf. Pr-dame Cyrielle moet er voor zorgen dat de hele wereld zich vol laat lopen met de wijnen van 30 verschillende Franse wijnboertjes. Wat een feest, die Cyrielle. Voor we het wisten, had ze ons al drie dozen aangesmeerd. Of dat nu aan de wijn lag of aan Cyrielle, dat weten wij niet helemaal zeker. „De Saint-Amour, die moet je ook eens proberen.” Wij dachten dat Cyrielle ons in gebrekkig Engels de liefde aan het verklaren was, maar ze bleek het over wijn te hebben.



> Al vele generaties resideert de familie van **Frederic Dhenain** in het Château de Rapetour. Prima optrekje, dat Rapetour. En ze kunnen er nog wijn maken ook. De rode Beaujolais smaakte wat waterig, maar na de witte variant dansten wij vrolijk door de vertrekken van het kasteel. Het heeft wel wat, je eigen kasteel bezitten. De kasteelbaas maakte echter snel korte metten met onze romantische illusies. „Je wilt niet weten wat het kost om het hier in de winter een beetje warm te krijgen..” Wij krijgen bijna medelijden met de familie Dhenain.



^ La Pyramide in Vienne was het eerste restaurant, in 1933, met drie Michelinsterren. Anno 2011 heeft het etablissement er nog twee over. **Christian Née**, een leerling van de legendarische Paul Bocuse, roert tegenwoordig als chef in de pannen bij Pyramide. Filet de canette, moutarde violette, remoulade de carottes, Née was lekker op dreef. De druk om die extra ster weer richting Vienne te krijgen weegt zwaar op de schouders van de meesterkok. „Ik heb er alles aan gedaan, het hele restaurant is net verbouwd. Ik zou zeggen: laat die inspecteurs nu maar langskomen.”



BLIND DATE

‘Hij was klein van stuk – dat was even schrikken’

Datingsite Paig koppelt wekelijks voor Lux twee singles. Deze week Hennie en Ronald.

tekst
Sandra Heerma van Voss



Hennie (54), chiropradiste / pedicure

Ronald (56), brandweerman

Voor

Hennie: „Mijn zoon van dertig woont weer bij mij, maar daar heb ik geen kind aan. Hij doet alles zelf en hij heeft zijn werk, zijn vrienden. In het weekend gaat hij vissen. Ik zie hem 's ochtends afen toe, en heel soms zijn we een avondje samen. Het voelt alsof ik alleen woon.”

Ronald: „Ik ben zeven jaar geleden voor de tweede keer gescheiden van de moeder van mijn twee kinderen. Ons eerste huwelijk duurde vijftien jaar, het tweede zo'n vijf jaar. De tweede bruiloft was weer een echt feest, we waren vol enthousiasme om het nog eens te proberen. Maar het was toch niet wat we ervan hadden verwacht.”

Zij: „Via de chat ben ik na mijn scheiding met een groep lotgenoten in contact gekomen, en daar ben ik een tijd veel mee op stap geweest. We gingen uit in allerlei steden, we vierden zelfs Kerst met elkaar. Het was goed voor mijn zelfvertrouwen om te ontdekken dat ik als vrouw met inhoud gezien werd.”
 Hij: „Vrouwen van mijn leeftijd doen

heel vrolijk en vriendelijk, maar ze zijn vaak een beetje ingekakt. Dan doen ze dit niet meer, dat niet meer... Ze willen vooral op de bank zitten. En jonge vrouwen denken dat jij te oud voor ze bent, dus die willen geen contact.”

Zij: „Op datingsites krijg ik veel reacties van 'hang-bank-buik-ouderen', zoals ik ze noem: mannen met een dikke pens die op zoek zijn naar een charmante, intelligente, slanke dame om samen nog iets van het leven te maken. Maak eerst zelf iets van je leven, denk ik dan, ga op dieet en kom dan nog eens terug. Mannen zijn ook vaak alleen op seks uit. Daar ben ik het type niet voor.”

Na

Hij: „Als openingsgrapje zei ik tegen haar: 'Ik dacht even: van wie is die bezem bij de ingang?' Ze had er als een heks kunnen uitzien, toch. 'En?', vroeg ze. Ik zei: 'Nou, vast niet van jou.'”

Zij: „Hij was klein van stuk – dat was even schrikken, want als ik uitga en ik heb een hakje aan, dan vind ik

het toch prettiger als de man langer is. Maar hij had een leuk, markant hoofd, zag er goed verzorgd uit en keek met een open, eerlijke blik de wereld in. Het werd een topavond.”

Hij: „Vanaf seconde twee was het ouwejongenskrentenbrood. Ik heb me rot gelachen. Af en toe moest ik moeite doen om aan het woord te komen. Maar ik wist ook meteen dat ze mijn type niet is.”

Zij: „We hebben vreselijk gelachen en serieus gepraat, totdat ik terugmoest naar mijn pup. Alleen wil hij geen vaste relatie, bleek na een tijdje.”

Hij: „Hennie is een sterke, niet toberige vrouw met een grote kenniskring. Ze komt er wel. Maar ik wil geen vriendschap met haar.”

Zij: „Hij betaalde alle drankjes en hapjes, als een echte gentleman. Dat waardeerde ik erg. Hij heeft alles om de ideale man te kunnen zijn. Jammer.”